



STICHTING KAPEL WEDDESTEYN

gevestigd te Woerden

secretariaat:
Bastion Willem 33, 3445 DG Woerden

telefoon: 0348-419277
e-mail: jvianen@planet.nl
www.kapelweddesteyn.nl

KvK nummer 59975377
Bank: NL74RABO 0151 4347 35 t.n.v. Stichting Kapel Weddesteyn
ANBI: 853717084

Informatieblad Kapel Weddesteyn – maart 2018

Zoals eerder bericht heeft het bestuur van de Stichting Kapel Weddesteyn besloten deel te nemen aan het landelijke project "Feest van de Geest".

Project "Feest van de Geest 2018"

Thema: Levensadem

Op 10, 12,13 en van 19 t/m 21 mei

o.a. in Kapel Weddesteyn

Utrechtsestraatweg 50

Woerden

Project Feest van de Geest 2018 is gestart.

Pinksterfeest geeft inspiratie aan veel kunstenaars in het Groene Hart

Het naderende Pinksterfeest geeft veel inspiratie aan ca. 20 kunstenaars in het Groene Hart. Ook participeren een aantal kunstenaars met een verstandelijke beperking van de zorginstelling "Ipse de Bruggen". Alle kunstenaars werken aan een nieuw kunstwerk, dat tussen Hemelvaart en Pinksteren van dit jaar wordt tentoongesteld in één van de 16 kerken die deelnemen aan het project 'Feest van de Geest'. **Ook in onze kapel Weddesteyn** zal kunst te zien zijn die is geïnspireerd door het Pinksterverhaal, de voorgangers en de architectuur van de kapel. De Bonaventurakerk en de Lutherkerk in Woerden doen hier ook in mee. Het thema voor dit jaar is landelijk: 'Levensadem': Geestkracht, levensadem en levensruimte

Landelijk project

Het Feest van de Geest is een landelijk project voor de ontmoeting tussen beeldende kunst, Pinksteren en architectuur van kerkgebouwen. Het wordt in verschillende regio's van Nederland gehouden, en dit jaar voor de derde keer ook in het Groene Hart.

De expositie wordt gehouden in **de periode van Hemelvaartsdag 10 mei, zaterdag 12 mei, zondag 13 mei en van zaterdag 19 mei t/m Pinkstermaandag 21 mei**. De kerken die meedoen zijn dan open van 13.00 - 17.00 uur (behoudens de uren waarop de protestantse dienst plaats vindt; dat is in de Kapel op zondagen van 14.00 – 15.00 uur). Met Pinksteren zullen de viering en dienst in de kapel in het teken staan van het kunstwerk.

De **opening** van het gehele Project **is op dinsdag 8 mei om 20.00 uur in de Bonaventurakerk in Woerden**. Iedereen is van harte welkom.

Z.O.Z.

Inspiratie

De kunstenaars hebben in januari een inspiratiebijeenkomst bijgewoond in de Lichtkring in Alphen a.d. Rijn. Door en voor ongeveer 60 kunstenaars, pastors/voorgangers en organisatoren werd op diverse manieren het Pinksterverhaal en het thema belicht.

Voorgangers van verschillende tradities deelden hun inspiratie met elkaar en met de kunstenaars in woord, muziek en beeld. Inspiratie kwam verder uit de dichtkunst, en ook uit de verhalen van kunstenaars over hun project van 2014, 2016 en de aanloop naar 2018. Ook de kunstenaars onderling konden elkaar informeren over hun creatieve proces en zo nog meer inspiratie op te doen.

De kunstenaar die zich verbonden heeft aan onze kapel is **Ineke Smienk** en doet al voor de derde keer aan dit project mee. Zij is geboren en getogen in Utrecht en woont alweer bijna 40 jaar in Harmelen, waar zij haar atelier heeft.



In 1999 startte zij Atelier Levend Glas waarin zij eerst glas-in-lood kunstwerken maakte. Panelen en ramen naar eigen ontwerp, maar ook restauraties en het traditionele glas-in-loodwerk. Zo maakte zij o.a. grote ramen voor het Johannes Hospitium in Wilnis en 5 grote ramen voor het bakkersmuseum van de fa. Siegert en de kapel van de zrs. Augustinessen in Utrecht.



Voor de Lutherkerk hier in Woerden heeft zij bij een vorig Feest van de Geest het hiernaast afgebeelde kunstwerk gemaakt.

Rond ca. 2005 kwam haar oude liefde voor het tekenen weer naar boven en begon zij met pentekeningen. Deze tekeningen vormden een tegenwicht tegen het technische glas-in-lood, het werden zeer gedetailleerde fantasietekeningen waarin vogels een grote rol spelen. Een zeer groot contrast met het glaswerk, zeker omdat zij in zwart/wit zijn.

Momenteel werkt zij het meeste met glasfusie, dit is een techniek waar het glas op hoge temperatuur in een speciale glasoven wordt versmolten. Hierin geeft zij ook workshops (zie: www.levendglas.nl)



Alhoewel zij dus met verschillende technieken werkt staat fantasie voorop in haar werk, waarbij de natuur vaak haar bron van inspiratie is. Veel elementen komen zowel in het glas als in de pentekeningen terug.

Activiteiten

In verschillende gemeenten ontplooiën kerken samen met lokale scholen of ouderenclubs creatieve activiteiten. Een overzicht hiervan verschijnt in een folder die in de kerken komt te liggen en zal gepubliceerd worden op de website van de stichting Feest van de Geest Groene Hart.

<http://www.feestvandegeest-groenehart.nl/>

Meer informatie is te vinden op de website: <http://www.feestvandegeest-groenehart.nl> of bij de coördinatoren Letty Vianen (lvianen@planet.nl), en Henk Wit (henktrudi.wit@gmail.com)

Het Bestuur van de Stichting Kapel Weddesteyn